



*O Heer, d' avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister klom.  
De winden doorruijen de bomen en verre sterren staan alom...  
Wij knielen neer om u te zingen in 't slapend woud ons avondlied.  
Wij danken u voor wat we ontvingen en vragen, Heer, verlaat ons niet!  
Knielen, knielen, knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze beê.  
Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren staren teder.  
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.*

*Jo Verschraegen*

echtgenoot van Roos De Smedt

°4 maart 1956 - † 9 oktober 2024

[www.rouwcentrum-vandamme.be](http://www.rouwcentrum-vandamme.be) - Brusselseseesteeweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55